



## JAARVERSLAG VOORZITTER ALV 2023

### We zijn bijna jarig: 125 jaar!

Standdatum: 3 februari 2023

Geachte dames en heren van de Oranjevereniging Ermelo (OVE),

Het afgelopen jaar stond in het teken van het terugveroveren van een stukje vrijheid maar dan op een ander vlak als het woord 'vrijheid' in eerste instantie bij ons allen oproept. Het is de vrijheid die na de afvlakking van de Coronapandemie ons allen weer ten deel werd en we weer konden proeven en genieten wat het betekent om gewoon je eigen gang te kunnen gaan en jezelf te mengen onder de anderen in Ermelo en elders. Wat een weelde was dat als men twee jaar nog niet eens bij elkaar in de buurt mocht komen. Inmiddels zijn we dat weer aan het vergeten omdat het zo gewoon is dat men kan gaan en staan waar men maar wil...

Vrijheid wil ook zeggen dat wij als burgers en Oranjevereniging Ermelo-leden weer de straat en het openbare gebied in mochten om te vieren en te gedenken dat we een vrij land zijn met een eigen gekozen regering en een vorstenhuis dat al eeuwenlang ons nationale boegbeeld kan zijn. Ook dat is oorspronkelijk onze eigen keuze geweest, waar onze voorouders letterlijk voor gestreden hebben. De restauratie in 1632 van de afgebrande Oude Kerk alhier die in 1629 als gevolg van het oorlogsgeweld, in wat we nu de 80-jarige oorlog noemen, tot een ruïne was geworden laat daar nog de sporen van zien. Wat dichterbij in de geschiedenis memoreren we nog ieder jaar de door het oorlogsgeweld in de Tweede Wereldoorlog omgekomen mensen die een bepaalde band hadden met ons geteisterde dorp.

Maar het leven in vrijheid in het heden is niet zomaar vanzelfsprekend; wat dat betreft hoeft men alleen maar de beelden te zien uit Oekraïne die elke dag op het nieuwsoverzicht ofwel journaal aan ons voorbijtrekken. Dat is hier notabene nog niet eens zo ver weg. Het doet ons beseffen dat hetgeen we nu aan saamhorigheid in vrijheid kunnen beleven een kostbaar bezit is dat we dienen te koesteren. De Oranjevereniging Ermelo is een vereniging die daar haar steentje aan bij zal kunnen blijven dragen om het nationale gedachtengoed op lokaal niveau uit te dragen. Dat is al zo sinds 31 augustus 1898 toen de Oranjevereniging in Ermelo werd opgericht op de 18<sup>e</sup> verjaardag van de toen nog jonge prinses Wilhelmina. Op 6 september van dat jaar werd zij gekroond tot koningin der Nederlanden en dat was tevens de oprichtingsdatum van vele Oranjeverenigingen in het land die aanvankelijk 'kroningsfeest-comités' werden genoemd. Dat was ook in Ermelo(o) het geval. De oudste vereniging van Ermelo verdient het daarom om haar plaats te blijven houden in onze samenleving maar dat gaat niet zomaar vanzelf want dat vereist aandacht en actie voor nu en in de toekomst. Dit jaar in 2023 bestaat de vereniging dus 125 jaar en we zullen daar op gepaste wijze aandacht aan besteden en we zijn in overleg met de Vereniging Historisch Ermeloo om daar cachet aan te geven. We streven ernaar om ons programma in de jaarlijks uitgegeven Oranjegids op te nemen.

Vorig jaar hebben we als bestuur een strategische keuze gemaakt om prioriteit te geven aan het consolideren van de vereniging, dat wil zeggen zorgen dat ze kan blijven voortbestaan want de twee jaar noodgedwongen stilstand voor het organiseren van de gebruikelijke evenementen is een behoorlijke aderlating geweest, dat merken we nog steeds aan ons afnemende ledenbestand. Daarom hebben we in het jaar 2022 op zaterdag 16 april gezamenlijk met de Paasmarkt van de VVV Ermelo een Free Ermelo nieuwe stijl in afgeslankte vorm gepresenteerd, met meer participatie van lokale muzikanten. Op dezelfde dag hadden we als mede-initiatiefnemer van het Witte Anjer Perkje voor Veteranen in Ermelo een bescheiden openingsceremonie uitgevoerd op het plantsoen tegenover de Nieuwe Kerk aan de Horsterweg. Ook werd er op 27 april weer een Koningsdag gevierd waar het enorm druk was. Dat gold ook voor de Nationale Dodenherdenking op 4 mei en waarschijnlijk was het goede weer en de twee jaar noodgedwongen stilstand daar debet aan maar ook het besef dat het leven in vrede en vrijheid niet zomaar vanzelfsprekend is gezien de situatie in Oost-Europa. We hadden er zelfs een nieuw evenement voor in petto want volgens plan zouden we op 8 september vorig jaar een 'educatieprogramma militairen voor vrede en vrijheid' organiseren op de Legerplaats Ermelo voor de schooljeugd uit de groepen 8 van alle basisscholen in Ermelo, Harderwijk en Putten. Helaas ging dat niet door omdat er te weinig animo was vanuit de basisscholen zelf, die niet op woog tegen de organisatorische kosten die daar tegenover stonden op de legerplaats.

Alle overige evenementen zijn geslaagd als we afgaan op de vele complimenten die alle bestuursleden hebben gekregen en het spreekt vanzelf dat we ook tips en adviezen hebben gekregen hoe het nog beter kan en daar zullen we zeker over nadenken. Onze draaiboeken zullen daarmee verder geactualiseerd gaan worden.

Voor de blik op de toekomst kijken we ook weer veel naar de jeugd in Ermelo om hen meer te betrekken bij onze evenementen in 2023 en verder. Het spreekt vanzelf dat we ons niet laten ontmoedigen en met veel energie de jaaractiviteitenplannen 2023 voor het bestuur hebben opgemaakt met nieuwe initiatieven voor het opstarten van ledenwerving en jeugdevenementen.

Ook nu zullen we weer de gebruikelijke bevrijding van de Noord-West Veluwe gedenken met een spetterende Free Ermelo die op zaterdag 8 april samen met de paasmarkt van de VVV-Ermelo wordt gevierd. Koningsdag vieren we vanzelfsprekend op donderdag 27 april met een boeiend programma voor alle leeftijden en op 4 mei staan we traditiegetrouw weer stil bij hen die het leven lieten in de Tweede Wereldoorlog.

Zoals gezegd bestaat onze vereniging op 31 augustus 125 jaar en daar zullen we op gepaste wijze aandacht aan gaan besteden want wat is er mooier om dat met een verjongingskuur van de OVE te kunnen vieren!

Met het huidige inmiddels ingewerkte bestuur durven we deze uitdagingen aan want dit goede en sterke team is met haar tomeloze inzet gedreven om de OVE toekomstbestendig te gaan maken en een waardige rol te blijven geven als bindmiddel in de Ermelose samenleving.

Voorzitter Oranjevereniging Ermelo

Drs. B. (Bas) M. van der Mooren